



Dit zijn Janneke en Kees van Ellekoven. Hun zoontje Reijndert, in het midden, is twee jaar.



Droogbloemen passen bij vintage en brocante. Op de website van 'Juffrouw Jans' vond ik veel soorten. Je kunt Janneke daar ook bezoeken, las ik. Terwijl jij van een kop thee geniet, stelt zij dan een boeket samen.

De droogbloemen van Juffrouw Jans

Janneke importeert haar lavendel uit Frankrijk. Het ruikt vast heerlijk als er weer een zending binnenkomt!



Janneke woont met haar gezin in Scherpenzeel, in een gemeentelijk monument uit 1898. Een huis met hoge ramen waarachter echte planten het niet zo goed doen. Van kunstbloemen houdt ze niet en Janneke dacht terug aan de droogbloemen die ze vroeger voor haar moeder kocht.

Ze startte een zoektocht naar leveranciers en met succes. Ze kreeg daarbij alle steun van haar man Kees, die als rietdekker ook met natuurmateriaal werkt. Nu maakt ze mooie droogboeketten in opdracht, voor jubilea, bruiloften en bedrijven. Maar de meeste boeketten verkoopt ze via haar webshop.



De bloemen die Janneke inkoopt zijn sterk, omdat ze professioneel gedroogd zijn in speciale droogcellen. Sommige soorten zijn geveerd verkrijgbaar, zoals de papaverkoppen op de foto boven. Daar kunnen pittige boeketten van gemaakt worden, passend in een kleurrijk interieur.



Omdat droogbloemen geen water nodig hebben, kun je ze gewoon zo ergens neerleggen. Lief zo'n naturel boeketje met larve en hazenstaartjes.

Met droogbloemen kun je heerlijk creatief bezig zijn. Met een hart of krans van steekschuim en een paar bosjes droogbloemen maak je heel eenvoudig een mooie creatie. Het gaat jarenlang mee, kan goed tegen de warmte en staat heel romantisch en landelijk. Een klein boeketje in een brocante vaasje doet het geweldig in een vintage interieur. Probeer maar eens. Ik denk net als Janneke dat droogbloemen weer helemaal hip worden!

